

είναι ο Υιός τού Θεού. Και πρόσταξε να σταθεί η άμαξα· και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος· και τον βάπτισε» (Πράξεις Αποστόλων 8:37-38).

Εδώ βλέπουμε, ότι η βάπτιση ακολουθεί αμέσως μετά την πίστη στον Ιησού Χριστό και, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόντες πολλοί άνθρωποι για να βαπτιστεί κάποιος. Η ουσία είναι, να μπεις μέσα στην πραγματικότητα της βάπτισης. Μη διστάζεις! Όταν βαπτιστείς θα είσαι γεμάτος χαρά!

«αλλά πορευόταν τον δρόμο του χαίροντας» (Πράξεις Αποστόλων 8:39).

28

είναι ο Υιός τού Θεού. Και πρόσταξε να σταθεί η άμαξα· και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος· και τον βάπτισε» (Πράξεις Αποστόλων 8:37-38).

Εδώ βλέπουμε, ότι η βάπτιση ακολουθεί αμέσως μετά την πίστη στον Ιησού Χριστό και, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόντες πολλοί άνθρωποι για να βαπτιστεί κάποιος. Η ουσία είναι, να μπεις μέσα στην πραγματικότητα της βάπτισης. Μη διστάζεις! Όταν βαπτιστείς θα είσαι γεμάτος χαρά!

«αλλά πορευόταν τον δρόμο του χαίροντας» (Πράξεις Αποστόλων 8:39).

28

Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί

Η σημασία και η πραγματικότητα
της βάπτισης

Μεταφρασμένο από τα γερμανικά
με τον γνήσιο τίτλο:
Errettung durch Glaube und Taufe
www.ekklesiastilarissa.gr
ekklesiastilarissa@gmail.com

Εκδόσεις:
www.himmlisches-Jerusalem.de
info@himmlisches-jerusalem.de

Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί

Η σημασία και η πραγματικότητα
της βάπτισης

Μεταφρασμένο από τα γερμανικά
με τον γνήσιο τίτλο:
Errettung durch Glaube und Taufe
www.ekklesiastilarissa.gr
ekklesiastilarissa@gmail.com

Εκδόσεις:
www.himmlisches-Jerusalem.de
info@himmlisches-jerusalem.de

Εάν πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι πολύ σημαντικό να βαπτιστείς. Όμως ποια είναι η σημασία της βάπτισης; Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η βάπτιση είναι κάτι το τυπικό ή μια τελετουργία, όμως δεν είναι έτσι. Πολύ περισσότερο η βάπτιση υποδηλώνει την πραγματικότητα στην οποία πρέπει να μπουν όλοι οι πιστοί. Η Βίβλος μας παρουσιάζει τρεις θαυμάσιες εικόνες ως αναπαράσταση της βάπτισης:

1. Η διέλευση των Ισραηλιτών μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα (Εξοδος 14)
2. Το πέρασμά τους από τον Ιορδάνη ποταμό για να φτάσουν στην καλή γη (Ιησούς του Ναυή 3 & 4)
3. Η σωτηρία του Νώε από τον κατακλυσμό μέσω της κιβωτού (Γένεση 7)

Το κάθε ένα από αυτά τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή είναι μία εικόνα από την πραγματικότητα της βάπτισης σήμερα.

2

Το παράδειγμα του ευνούχου

Σε μερικούς δεν είναι και τόσο άνετο κατά τη βάπτιση να τους βλέπουν πολλοί άνθρωποι. Μην αναβάλλεις τη βάπτισή σου για έναν τέτοιο λόγο. Από βιβλικής άποψης δεν χρειάζονται πολλά άτομα για μαρτυρία. Οι μοναδικοί άνθρωποι που είναι απαραίτητο να είναι παρόντες, είναι αυτός που θα βαπτιστεί και αυτός που θα τον βαπτίσει· όπως και στις Πράξεις Αποστόλων κεφάλαιο 8:26-40. Εκεί βλέπουμε, πως κάποιος ευαγγελιστής με το όνομα Φίλιππος, κήρυξε το ευαγγέλιο σε κάποιον ευνούχο (με μεγάλο αξίωμα στην Αιθιοπία), καθώς πήγαινε με την άμαξα στην έρημο. Στο εδάφιο 36 λέει: «Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό· και ο ευνούχος λέει: Δες, νερό· τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;»

Ο ευνούχος δεν ρώτησε αν πιστεύει, αλλά αν μπορεί να βαπτιστεί· και ο Φίλιππος του απάντησε: «Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς. Και αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός

27

Εάν πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι πολύ σημαντικό να βαπτιστείς. Όμως ποια είναι η σημασία της βάπτισης; Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η βάπτιση είναι κάτι το τυπικό ή μια τελετουργία, όμως δεν είναι έτσι. Πολύ περισσότερο η βάπτιση υποδηλώνει την πραγματικότητα στην οποία πρέπει να μπουν όλοι οι πιστοί. Η Βίβλος μας παρουσιάζει τρεις θαυμάσιες εικόνες ως αναπαράσταση της βάπτισης:

1. Η διέλευση των Ισραηλιτών μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα (Εξοδος 14)
2. Το πέρασμά τους από τον Ιορδάνη ποταμό για να φτάσουν στην καλή γη (Ιησούς του Ναυή 3 & 4)
3. Η σωτηρία του Νώε από τον κατακλυσμό μέσω της κιβωτού (Γένεση 7)

Το κάθε ένα από αυτά τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή είναι μία εικόνα από την πραγματικότητα της βάπτισης σήμερα.

2

Το παράδειγμα του ευνούχου

Σε μερικούς δεν είναι και τόσο άνετο κατά τη βάπτιση να τους βλέπουν πολλοί άνθρωποι. Μην αναβάλλεις τη βάπτισή σου για έναν τέτοιο λόγο. Από βιβλικής άποψης δεν χρειάζονται πολλά άτομα για μαρτυρία. Οι μοναδικοί άνθρωποι που είναι απαραίτητο να είναι παρόντες, είναι αυτός που θα βαπτιστεί και αυτός που θα τον βαπτίσει· όπως και στις Πράξεις Αποστόλων κεφάλαιο 8:26-40. Εκεί βλέπουμε, πως κάποιος ευαγγελιστής με το όνομα Φίλιππος, κήρυξε το ευαγγέλιο σε κάποιον ευνούχο (με μεγάλο αξίωμα στην Αιθιοπία), καθώς πήγαινε με την άμαξα στην έρημο. Στο εδάφιο 36 λέει: «Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό· και ο ευνούχος λέει: Δες, νερό· τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;»

Ο ευνούχος δεν ρώτησε αν πιστεύει, αλλά αν μπορεί να βαπτιστεί· και ο Φίλιππος του απάντησε: «Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς. Και αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός

27

λια του δεσμοτηρίου· κι αμέσως άνοιξαν όλες οι θύρες, και λύθηκαν απ' όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ζύπνησε, και είδε ανοιγμένες τις θύρες της φυλακής, έσυρε μια μάχαιρα, και επρόκειτο να αυτοθανατωθεί, νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Όμως, ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας: Μη πράξεις τίποτε κακό στον εαυτό σου· επειδή, όλοι είμαστε εδώ. Και αφού ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα, και κατατρομαγμένος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σίλα· και αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; Και εκείνοι είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου. Και του μίλησαν τον λόγο τού Κυρίου, και σε όλους, αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του. Και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη της νύχτας, έλουσε τις πληγές τους· και βαπτίστηκε αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του».

Δεν περίμεναν ούτε καν να ξημερώσει για να βαπτιστούν! Αυτό μας δείχνει καθαρά ότι πίστη και βάπτισμα ανήκουν μαζί όπως ένα ζευγάρι παπούτσια.

26

1. Η διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα (Εξοδος κεφ.14)

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου οι Ισραηλίτες ήταν σκλάβοι στους Αιγύπτιους, ο Θεός απέδειξε τη δύναμή Του στον Φαραώ και του έστειλε δέκα πληγές. Κατόπιν αυτού ο Φαραώ άφησε τους Ισραηλίτες να βγουν από την Αίγυπτο. Ο Θεός πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στύλο νεφέλης και τη νύχτα σε στύλο φωτιάς, για να τους οδηγή στο δρόμο. Καθώς οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν πίσω τους ο Φαραώ άλλαξε τη γνώμη του και τους κυνήγησε μαζί με ολόκληρο τον στρατό του. Οι Ισραηλίτες βρέθηκαν σε απελπιστική κατάσταση: Μπροστά τους ήταν η Ερυθρά Θάλασσα και πίσω τους ο Φαραώ με τον στρατό του κόντευε όλο και περισσότερο. Τότε ο Θεός πρόσταξε στον Μωυσή να υψώσει τη ράβδο του εκτείνοντας το χέρι του προς στη θάλασσα, για να τη διαχωρίσει. Έτσι ο Θεός διαχώρισε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και ο λαός περπατούσε πάνω σε ξηρό έδαφος. Ο Φαραώ με τον

3

λια του δεσμοτηρίου· κι αμέσως άνοιξαν όλες οι θύρες, και λύθηκαν απ' όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ζύπνησε, και είδε ανοιγμένες τις θύρες της φυλακής, έσυρε μια μάχαιρα, και επρόκειτο να αυτοθανατωθεί, νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Όμως, ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας: Μη πράξεις τίποτε κακό στον εαυτό σου· επειδή, όλοι είμαστε εδώ. Και αφού ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα, και κατατρομαγμένος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σίλα· και αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; Και εκείνοι είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου. Και του μίλησαν τον λόγο τού Κυρίου, και σε όλους, αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του. Και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη της νύχτας, έλουσε τις πληγές τους· και βαπτίστηκε αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του».

Δεν περίμεναν ούτε καν να ξημερώσει για να βαπτιστούν! Αυτό μας δείχνει καθαρά ότι πίστη και βάπτισμα ανήκουν μαζί όπως ένα ζευγάρι παπούτσια.

26

1. Η διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα (Εξοδος κεφ.14)

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου οι Ισραηλίτες ήταν σκλάβοι στους Αιγύπτιους, ο Θεός απέδειξε τη δύναμή Του στον Φαραώ και του έστειλε δέκα πληγές. Κατόπιν αυτού ο Φαραώ άφησε τους Ισραηλίτες να βγουν από την Αίγυπτο. Ο Θεός πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στύλο νεφέλης και τη νύχτα σε στύλο φωτιάς, για να τους οδηγή στο δρόμο. Καθώς οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν πίσω τους ο Φαραώ άλλαξε τη γνώμη του και τους κυνήγησε μαζί με ολόκληρο τον στρατό του. Οι Ισραηλίτες βρέθηκαν σε απελπιστική κατάσταση: Μπροστά τους ήταν η Ερυθρά Θάλασσα και πίσω τους ο Φαραώ με τον στρατό του κόντευε όλο και περισσότερο. Τότε ο Θεός πρόσταξε στον Μωυσή να υψώσει τη ράβδο του εκτείνοντας το χέρι του προς στη θάλασσα, για να τη διαχωρίσει. Έτσι ο Θεός διαχώρισε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και ο λαός περπατούσε πάνω σε ξηρό έδαφος. Ο Φαραώ με τον

3

στρατό του τους ακολούθησαν στη διαχωρισμένη θάλασσα. Καθώς λοιπόν και ο τελευταίος Ισραηλίτης πέρασε απέναντι στην στεριά τα νερά επέστρεψαν πίσω σκέπασαν τον Φαραώ με ολόκληρο τον στρατό του.

Ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 10:1-2 μιλάει για τη βάπτισμα και αναφέρεται σ' αυτή τη διέλευση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα: «Και δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από τη νεφέλη, και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα· και όλοι βαπτίστηκαν στον Μωυσή μέσα στη νεφέλη και μέσα στη θάλασσα». Αυτά τα εδάφια μας δείχνουν τρεις πτυχές από τη βάπτισμα. Η βάπτισμα γίνεται επομένως:

- κάτω από τη νεφέλη (σύννεφα),
- διαμέσου της θάλασσας και
- στον Μωυσή

Τα σύννεφα ανήκουν στον ουρανό, η θάλασσα ανήκει στη γη. Εξωτερικά βλέπουμε το πέρασμα από την Ερυθρά Θά-

4

Ιησούς με ένα μεγάλο και λαμπερό φως. Τυφλώθηκε και κάποιον τον οδήγησαν στη Δαμασκό, όπου εκεί νήστεψε τρεις ημέρες προσευχόμενος (Πράξεις Αποστόλων 9:3-18, 22:5-13). Κατόπιν ο Κύριος έστειλε σ' αυτόν έναν θεοσεβούμενο άνθρωπο με το όνομα Ανανίας, για να του επιθέσει τα χέρια και να ξαναδεί. Μόλις έλαβε πάλι το φως του, ο Ανανίας του είπε: «Και, τώρα, γιατί βραδύνεις; Αφού σηκωθείς, βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου, με το να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου» (Πράξεις Αποστόλων 22:16).

Το παράδειγμα των δεσμοφυλάκων

Επίσης οι Πράξεις των Αποστόλων μαρτυρούν ξεκάθαρα στο κεφάλαιο 16:-25-33, ότι η πίστη και η βάπτισμα ανήκουν μαζί. «Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας καθώς προσεύχονταν υμνούσαν τον Θεό· και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέ-

25

στρατό του τους ακολούθησαν στη διαχωρισμένη θάλασσα. Καθώς λοιπόν και ο τελευταίος Ισραηλίτης πέρασε απέναντι στην στεριά τα νερά επέστρεψαν πίσω σκέπασαν τον Φαραώ με ολόκληρο τον στρατό του.

Ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 10:1-2 μιλάει για τη βάπτισμα και αναφέρεται σ' αυτή τη διέλευση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα: «Και δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από τη νεφέλη, και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα· και όλοι βαπτίστηκαν στον Μωυσή μέσα στη νεφέλη και μέσα στη θάλασσα». Αυτά τα εδάφια μας δείχνουν τρεις πτυχές από τη βάπτισμα. Η βάπτισμα γίνεται επομένως:

- κάτω από τη νεφέλη (σύννεφα),
- διαμέσου της θάλασσας και
- στον Μωυσή

Τα σύννεφα ανήκουν στον ουρανό, η θάλασσα ανήκει στη γη. Εξωτερικά βλέπουμε το πέρασμα από την Ερυθρά Θά-

4

Ιησούς με ένα μεγάλο και λαμπερό φως. Τυφλώθηκε και κάποιον τον οδήγησαν στη Δαμασκό, όπου εκεί νήστεψε τρεις ημέρες προσευχόμενος (Πράξεις Αποστόλων 9:3-18, 22:5-13). Κατόπιν ο Κύριος έστειλε σ' αυτόν έναν θεοσεβούμενο άνθρωπο με το όνομα Ανανίας, για να του επιθέσει τα χέρια και να ξαναδεί. Μόλις έλαβε πάλι το φως του, ο Ανανίας του είπε: «Και, τώρα, γιατί βραδύνεις; Αφού σηκωθείς, βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου, με το να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου» (Πράξεις Αποστόλων 22:16).

Το παράδειγμα των δεσμοφυλάκων

Επίσης οι Πράξεις των Αποστόλων μαρτυρούν ξεκάθαρα στο κεφάλαιο 16:-25-33, ότι η πίστη και η βάπτισμα ανήκουν μαζί. «Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας καθώς προσεύχονταν υμνούσαν τον Θεό· και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέ-

25

Ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο Θεός έστειλε τον Πέτρο σε έναν Ρωμαίο αξιωματικό με το όνομα Κορνήλιος, για να του ανακοινώσει σ' αυτόν και στους συγγενείς του τα χαρμόσυνα νέα από τον Ιησού Χριστό. Καθώς ο Πέτρος τους μιλούσε, αυτοί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος ενέργησε αμέσως και είπε: *«Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, ώστε να μη βαπτιστούν αυτοί, οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως κι εμείς; Και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού».* (Πράξεις Αποστόλων 10: 47-48). Ο Πέτρος μάλιστα τους πρόσταξε να βαπτιστούν!

Το παράδειγμα του Παύλου

Όταν ο Σαύλος (αργότερα ονομάστηκε Παύλος) βρισκόνταν στον δρόμο για την Δαμασκό, για να καταδιώξει τους χριστιανούς, φανερώθηκε σ' αυτόν ο Κύριος

24

λασσα, δηλαδή τη βάπτισή στο νερό. Αυτή είναι η ορατή μαρτυρία της βάπτισής, ότι ανήκει στον Θεό. Επιπλέον όμως υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από τη βάπτισή στο νερό, δηλαδή η πνευματική πραγματικότητα της βάπτισής, η οποία υποδηλώνεται από την παρουσία της νεφέλης.

Βαπτισμένοι στο νερό και με το Άγιο Πνεύμα

Στη Βίβλο τα σύννεφα είναι μια εικόνα από το Άγιο Πνεύμα. Η πραγματικότητα της βάπτισής έχει την αρχή της στο Άγιο Πνεύμα. Όπως δεν μπορεί κάποιος να δει τον αέρα, έτσι δεν μπορεί να δει και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τα σύννεφα μας δείχνουν την πνευματική πραγματικότητα της βάπτισής. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε αυτή την πνευματική πραγματικότητα με τα μάτια μας, η Βίβλος χρησιμοποιεί το ορατό νερό ως σύμβολο για το αόρατο Άγιο Πνεύμα. Το νερό είναι η ορατή μαρτυρία, το Πνεύμα είναι η αόρατη πραγματικότητα. Χωρίς το

5

Ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο Θεός έστειλε τον Πέτρο σε έναν Ρωμαίο αξιωματικό με το όνομα Κορνήλιος, για να του ανακοινώσει σ' αυτόν και στους συγγενείς του τα χαρμόσυνα νέα από τον Ιησού Χριστό. Καθώς ο Πέτρος τους μιλούσε, αυτοί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος ενέργησε αμέσως και είπε: *«Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, ώστε να μη βαπτιστούν αυτοί, οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως κι εμείς; Και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού».* (Πράξεις Αποστόλων 10: 47-48). Ο Πέτρος μάλιστα τους πρόσταξε να βαπτιστούν!

Το παράδειγμα του Παύλου

Όταν ο Σαύλος (αργότερα ονομάστηκε Παύλος) βρισκόνταν στον δρόμο για την Δαμασκό, για να καταδιώξει τους χριστιανούς, φανερώθηκε σ' αυτόν ο Κύριος

24

λασσα, δηλαδή τη βάπτισή στο νερό. Αυτή είναι η ορατή μαρτυρία της βάπτισής, ότι ανήκει στον Θεό. Επιπλέον όμως υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από τη βάπτισή στο νερό, δηλαδή η πνευματική πραγματικότητα της βάπτισής, η οποία υποδηλώνεται από την παρουσία της νεφέλης.

Βαπτισμένοι στο νερό και με το Άγιο Πνεύμα

Στη Βίβλο τα σύννεφα είναι μια εικόνα από το Άγιο Πνεύμα. Η πραγματικότητα της βάπτισής έχει την αρχή της στο Άγιο Πνεύμα. Όπως δεν μπορεί κάποιος να δει τον αέρα, έτσι δεν μπορεί να δει και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τα σύννεφα μας δείχνουν την πνευματική πραγματικότητα της βάπτισής. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε αυτή την πνευματική πραγματικότητα με τα μάτια μας, η Βίβλος χρησιμοποιεί το ορατό νερό ως σύμβολο για το αόρατο Άγιο Πνεύμα. Το νερό είναι η ορατή μαρτυρία, το Πνεύμα είναι η αόρατη πραγματικότητα. Χωρίς το

5

Άγιο Πνεύμα η βάπτισμα είναι χωρίς σημασία.

Όπως βλέπουμε στα παραπάνω εδάφια, δεν βαπτιστήκαμε μόνο επειδή «περάσαμε μέσα από τη θάλασσα», αλλά και επειδή «ήμασταν κάτω από τη νεφέλη». Αυτό σημαίνει, ότι βαπτιστήκαμε στο νερό και με το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ομολόγησε στο κατά Μάρκου 1:8 «*εγώ μεν σας βάπτισα με νερό· αυτός, όμως, θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο*».

Ο Παύλος το πιστοποιεί αυτό στην πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 12:13 «*Επειδή, όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου τού ενός Πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι· και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα Πνεύμα*». Είναι σημαντικό ο καθένας που βαπτίζεται, να καταλαβαίνει ξεκάθαρα, ότι εκείνη τη στιγμή όχι μόνο με νερό, αλλά πολύ περισσότερο βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα.

Όπως και οι Ισραηλίτες πέρασαν μέσα από η θάλασσα και βρισκονταν κάτω από τη νεφέλη, έτσι πρέπει κι εμείς όχι μό-

6

Οφείλει να είναι ξεκάθαρο σε μας από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας, ότι πρέπει να ακολουθεί η βάπτισμα, έτσι ώστε διαμέσου της πίστης να εισέλθουμε στον Ιησού Χριστό. Η βάπτισμα λοιπόν είναι αναγκαία!

Μετάνοια και βάπτισμα

Όταν για πρώτη φορά κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο από τον Πέτρο, οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ ρωτούσαν τους Αποστόλους: «*Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί;*» Ο Πέτρος τους απάντησε: «*μετανοήστε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος*» (Πράξεις Αποστόλων 2: 37-38). Τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν χωρίς δισταγμό. «*Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν· και προστέθη καν εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές*» (Πράξεις Αποστόλων 2:41).

23

Άγιο Πνεύμα η βάπτισμα είναι χωρίς σημασία.

Όπως βλέπουμε στα παραπάνω εδάφια, δεν βαπτιστήκαμε μόνο επειδή «περάσαμε μέσα από τη θάλασσα», αλλά και επειδή «ήμασταν κάτω από τη νεφέλη». Αυτό σημαίνει, ότι βαπτιστήκαμε στο νερό και με το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ομολόγησε στο κατά Μάρκου 1:8 «*εγώ μεν σας βάπτισα με νερό· αυτός, όμως, θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο*».

Ο Παύλος το πιστοποιεί αυτό στην πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 12:13 «*Επειδή, όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου τού ενός Πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι· και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα Πνεύμα*». Είναι σημαντικό ο καθένας που βαπτίζεται, να καταλαβαίνει ξεκάθαρα, ότι εκείνη τη στιγμή όχι μόνο με νερό, αλλά πολύ περισσότερο βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα.

Όπως και οι Ισραηλίτες πέρασαν μέσα από η θάλασσα και βρισκονταν κάτω από τη νεφέλη, έτσι πρέπει κι εμείς όχι μό-

6

Οφείλει να είναι ξεκάθαρο σε μας από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας, ότι πρέπει να ακολουθεί η βάπτισμα, έτσι ώστε διαμέσου της πίστης να εισέλθουμε στον Ιησού Χριστό. Η βάπτισμα λοιπόν είναι αναγκαία!

Μετάνοια και βάπτισμα

Όταν για πρώτη φορά κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο από τον Πέτρο, οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ ρωτούσαν τους Αποστόλους: «*Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί;*» Ο Πέτρος τους απάντησε: «*μετανοήστε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος*» (Πράξεις Αποστόλων 2: 37-38). Τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν χωρίς δισταγμό. «*Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν· και προστέθη καν εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές*» (Πράξεις Αποστόλων 2:41).

23

στον Δεύτερο Ερχομό του Χριστού. Εάν το κάνουμε αυτό, θα προφυλαχτούμε όπως και τότε ο Νώε και η οικογένειά του από την κρίση του Θεού επάνω στον κόσμο.

Μη διστάζεις – βαπτίσου τώρα!

Μετά τη διέλευση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, το πέρασμα του Ιορδάνη και τη σωτηρία μέσω της Κιβωτού ως ζωντανό παράδειγμα για τη βάπτισή, αναγνωρίζουμε γιατί πρέπει να βαπτιστούμε. Διαμέσου της βάπτισής ερχόμαστε σε μια θαυμάσια ενότητα με τον Χριστό. Ο Απόστολος Ιωάννης μας αναφέρει στο κεφάλαιο 14:20 έναν πολύτιμο λόγο του Κυρίου Ιησού: *«Κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα μου, κι εσείς μέσα σε μένα, και εγώ μέσα σας»*. Μια τέτοια ενότητα είναι ένα μυστήριο, δύσκολο να την καταλάβει κάποιος, όμως θαυμάσια και πολύ πρακτική στο να τη βιώσει κανείς στη ζωή του.

22

στον Δεύτερο Ερχομό του Χριστού. Εάν το κάνουμε αυτό, θα προφυλαχτούμε όπως και τότε ο Νώε και η οικογένειά του από την κρίση του Θεού επάνω στον κόσμο.

Μη διστάζεις – βαπτίσου τώρα!

Μετά τη διέλευση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, το πέρασμα του Ιορδάνη και τη σωτηρία μέσω της Κιβωτού ως ζωντανό παράδειγμα για τη βάπτισή, αναγνωρίζουμε γιατί πρέπει να βαπτιστούμε. Διαμέσου της βάπτισής ερχόμαστε σε μια θαυμάσια ενότητα με τον Χριστό. Ο Απόστολος Ιωάννης μας αναφέρει στο κεφάλαιο 14:20 έναν πολύτιμο λόγο του Κυρίου Ιησού: *«Κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα μου, κι εσείς μέσα σε μένα, και εγώ μέσα σας»*. Μια τέτοια ενότητα είναι ένα μυστήριο, δύσκολο να την καταλάβει κάποιος, όμως θαυμάσια και πολύ πρακτική στο να τη βιώσει κανείς στη ζωή του.

22

νο μέσα στο νερό, αλλά πολύ περισσότερο να βαπτιστούμε μέσα στην ουράνια πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος. Για να το δούμε αυτό χρειαζόμαστε την ζωντανή πίστη.

Βαπτισμένοι στον Χριστό

Στο δέκατο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής στο εδάφιο δύο μας λέει επίσης, ότι ο λαός του Θεού «βαπτίστηκε στον Μωυσή» Σε κανένα βιβλίο της Αγίας Γραφής δεν λέει, ότι οι Ισραηλίτες βαπτιστήκανε στον Μωυσή. Από πού βγαίνει να το πει αυτό ο Παύλος; Εδώ χρειαζόμαστε αποκάλυψη. Στην Αγία Γραφή ο Μωυσής είναι μια εικόνα, μια σκιά από τον Χριστό. Όταν λοιπόν ο Παύλος γράφει, πως ο λαός τότε βαπτίστηκε στον Μωυσή, τότε αυτό σημαίνει, ότι σήμερα οι πιστοί βαπτίζονται μέσα στον Χριστό. Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, Τον δέχεται μέσα στη ζωή του. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν αρκεί, πρέπει να βαπτιστεί στον Χριστό. Γι' αυτό στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη φράση *(διά της πίστεως εν*

7

νο μέσα στο νερό, αλλά πολύ περισσότερο να βαπτιστούμε μέσα στην ουράνια πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος. Για να το δούμε αυτό χρειαζόμαστε την ζωντανή πίστη.

Βαπτισμένοι στον Χριστό

Στο δέκατο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής στο εδάφιο δύο μας λέει επίσης, ότι ο λαός του Θεού «βαπτίστηκε στον Μωυσή» Σε κανένα βιβλίο της Αγίας Γραφής δεν λέει, ότι οι Ισραηλίτες βαπτιστήκανε στον Μωυσή. Από πού βγαίνει να το πει αυτό ο Παύλος; Εδώ χρειαζόμαστε αποκάλυψη. Στην Αγία Γραφή ο Μωυσής είναι μια εικόνα, μια σκιά από τον Χριστό. Όταν λοιπόν ο Παύλος γράφει, πως ο λαός τότε βαπτίστηκε στον Μωυσή, τότε αυτό σημαίνει, ότι σήμερα οι πιστοί βαπτίζονται μέσα στον Χριστό. Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, Τον δέχεται μέσα στη ζωή του. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν αρκεί, πρέπει να βαπτιστεί στον Χριστό. Γι' αυτό στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη φράση *(διά της πίστεως εν*

7

Χριστώ), για να περιγράψει την πίστη μας. (Ρωμαίους 6:3, Γαλάτες 3:26-27).

Ο σκοπός της ζωντανής πίστης μας λοιπόν δεν αποτελείται μόνο από, το ότι ο Χριστός έρχεται μέσα μας, αλλά ότι κι εμείς πηγαίνουμε μέσα στον Χριστό (Ιωάννη 14:20).

Σε διάφορες εκδόσεις στη δημοτική λέει: *«Κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι σε ενότητα με τον Πατέρα μου, κι εσείς σε ενότητα με μένα, και εγώ σε ενότητα με σας» (Ιωάννη 14:20).*

Όμως στο αρχαίο κείμενο λέει: *«εν εκεινη τη ημερα γνωσεσθε υμεις οτι εγω εν τω πατρι μου και υμεις εν εμοι και εγω εν υμιν» (Ιωάννη 14:20).*

Χρησιμοποιεί τον όρο «εν», δηλαδή σ' αυτή την περίπτωση, μέσα στον Πατέρα, μέσα σε μένα, μέσα σε σας. Ο καθένας που έχει πιστέψει στον Χριστό, γνωρίζει ξεκάθαρα αυτόν το στόχο και θα έχει αυτονόητα την επιθυμία να βαπτιστεί.

Όταν πιστεύουμε στον Χριστό και βαπτιζόμαστε σ' Αυτόν, γινόμαστε ένα μαζί Του. Αυτή η ενότητα με τον Χριστό σε άλλα σημεία στη Βίβλο περιγράφεται με

8

κλυσμός, και τους σήκωσε όλους· έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθαίου 24:37-39).

Όταν έρθει πάλι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός θα κρίνει τη γη όπως στις ημέρες του Νώε. Η μεγάλη οργή του Θεού θα έρθει επάνω στη γη σε μία χρονική περίοδο τρεισήμισι χρόνων στην οποία Θεός θα κρίνει όλη τη γη (Αποκάλυψη 6:17). Ακριβώς όπως τις ημέρες του Νώε η σωτηρία μας σήμερα εξαρτάται από το να μπορούμε στην Κιβωτό – δηλαδή στον Χριστό και στην εκκλησία Του. Αυτό γίνεται μέσω της πραγματικότητας της βάπτισης, όχι μέσω μιας τελετουργικής βάπτισης.

Η ζωντανή πίστη μας και η βάπτισή μας στον Χριστό βάζουν το θεμέλιο για τη σωτηρία μας από την κρίση του Θεού, η οποία θα έρθει στη γη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Βασισμένοι στην πραγματικότητα της βάπτισης, οφείλουμε από τώρα να μαθαίνουμε, μέρα με την ημέρα να ζούμε διαμέσου του Χριστού, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε, για να σταθούμε μπροστά

21

Χριστώ), για να περιγράψει την πίστη μας. (Ρωμαίους 6:3, Γαλάτες 3:26-27).

Ο σκοπός της ζωντανής πίστης μας λοιπόν δεν αποτελείται μόνο από, το ότι ο Χριστός έρχεται μέσα μας, αλλά ότι κι εμείς πηγαίνουμε μέσα στον Χριστό (Ιωάννη 14:20).

Σε διάφορες εκδόσεις στη δημοτική λέει: *«Κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι σε ενότητα με τον Πατέρα μου, κι εσείς σε ενότητα με μένα, και εγώ σε ενότητα με σας» (Ιωάννη 14:20).*

Όμως στο αρχαίο κείμενο λέει: *«εν εκεινη τη ημερα γνωσεσθε υμεις οτι εγω εν τω πατρι μου και υμεις εν εμοι και εγω εν υμιν» (Ιωάννη 14:20).*

Χρησιμοποιεί τον όρο «εν», δηλαδή σ' αυτή την περίπτωση, μέσα στον Πατέρα, μέσα σε μένα, μέσα σε σας. Ο καθένας που έχει πιστέψει στον Χριστό, γνωρίζει ξεκάθαρα αυτόν το στόχο και θα έχει αυτονόητα την επιθυμία να βαπτιστεί.

Όταν πιστεύουμε στον Χριστό και βαπτιζόμαστε σ' Αυτόν, γινόμαστε ένα μαζί Του. Αυτή η ενότητα με τον Χριστό σε άλλα σημεία στη Βίβλο περιγράφεται με

8

κλυσμός, και τους σήκωσε όλους· έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθαίου 24:37-39).

Όταν έρθει πάλι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός θα κρίνει τη γη όπως στις ημέρες του Νώε. Η μεγάλη οργή του Θεού θα έρθει επάνω στη γη σε μία χρονική περίοδο τρεισήμισι χρόνων στην οποία Θεός θα κρίνει όλη τη γη (Αποκάλυψη 6:17). Ακριβώς όπως τις ημέρες του Νώε η σωτηρία μας σήμερα εξαρτάται από το να μπορούμε στην Κιβωτό – δηλαδή στον Χριστό και στην εκκλησία Του. Αυτό γίνεται μέσω της πραγματικότητας της βάπτισης, όχι μέσω μιας τελετουργικής βάπτισης.

Η ζωντανή πίστη μας και η βάπτισή μας στον Χριστό βάζουν το θεμέλιο για τη σωτηρία μας από την κρίση του Θεού, η οποία θα έρθει στη γη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Βασισμένοι στην πραγματικότητα της βάπτισης, οφείλουμε από τώρα να μαθαίνουμε, μέρα με την ημέρα να ζούμε διαμέσου του Χριστού, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε, για να σταθούμε μπροστά

21

και η οικογένειά του σώθηκαν από τον κατακλυσμό, λόγω ότι βρίσκονταν στην Κιβωτό, έτσι κι εμείς θα σωθούμε από την κρίση του Θεού, εφόσον σήμερα ζούμε μέρα με την ημέρα στην πραγματικότητα της βάπτισης.

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή, στην οποία ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για μια δεύτερη φορά σ' αυτή τη γη. Η Αγία Γραφή αναφέρει για τον καιρό όπου η κρίση του Θεού θα έρθει επάνω στον κόσμο, και αυτός ο καιρός είναι τώρα μπροστά μας.

Πως είναι σήμερα η ζωή των ανθρώπων; Όλα περιτριγυρίζονται γύρω από το φαγητό, ποτό, οικογένεια, εργασία. Ο καθένας κοιτάει να περνάει τον καιρό του απολαμβάνοντας τη ζωή του. Ακριβώς έτσι ήταν και στις ημέρες του Νώε: *«Και καθώς ήσαν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Επειδή, όπως στις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό έτρωγαν και έπιναν, νυμφεύονταν και νύμφευαν, ως την ημέρα κατά την οποία ο Νώε μπήκε μέσα στην κιβωτό· και δεν κατάλαβαν, μέχρις ότου ήρθε ο κατα-*

20

λέξεις όπως: *«σύμφυτοι»* (Ρωμαίους 6:3-5), *«συνδεμένοι»* (Α' Ιωάννη 2:5), *«αυξανόμαστε σ' Αυτόν»* (Εφεσίους 4:15).

Διαμέσου της βάπτισης ερχόμαστε μέσα σε μία θαυμάσια ενότητα μαζί Του. Διαμέσου αυτής της ενότητας λαβαίνουμε μέρος σε όλο τον πλούτο του Χριστού, επιπλέον σε όλα ότι είναι και σε όσα έχει κάνει. Έχουμε λοιπόν μέρος:

- στην ολοκληρωμένη ανθρωπιά του Κυρίου Ιησού Χριστού,
- στη θεότητά Του,
- στον θάνατό Του και στην ανάστασή Του,
- στην ανάληψή Του,
- στην αυθεντία Του και σε όλο το έργο Του.

Ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 2:5-6: *«Ο Θεός ... μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)· και μας ανέστησε μαζί του, και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού».*

9

και η οικογένειά του σώθηκαν από τον κατακλυσμό, λόγω ότι βρίσκονταν στην Κιβωτό, έτσι κι εμείς θα σωθούμε από την κρίση του Θεού, εφόσον σήμερα ζούμε μέρα με την ημέρα στην πραγματικότητα της βάπτισης.

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή, στην οποία ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για μια δεύτερη φορά σ' αυτή τη γη. Η Αγία Γραφή αναφέρει για τον καιρό όπου η κρίση του Θεού θα έρθει επάνω στον κόσμο, και αυτός ο καιρός είναι τώρα μπροστά μας.

Πως είναι σήμερα η ζωή των ανθρώπων; Όλα περιτριγυρίζονται γύρω από το φαγητό, ποτό, οικογένεια, εργασία. Ο καθένας κοιτάει να περνάει τον καιρό του απολαμβάνοντας τη ζωή του. Ακριβώς έτσι ήταν και στις ημέρες του Νώε: *«Και καθώς ήσαν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Επειδή, όπως στις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό έτρωγαν και έπιναν, νυμφεύονταν και νύμφευαν, ως την ημέρα κατά την οποία ο Νώε μπήκε μέσα στην κιβωτό· και δεν κατάλαβαν, μέχρις ότου ήρθε ο κατα-*

20

λέξεις όπως: *«σύμφυτοι»* (Ρωμαίους 6:3-5), *«συνδεμένοι»* (Α' Ιωάννη 2:5), *«αυξανόμαστε σ' Αυτόν»* (Εφεσίους 4:15).

Διαμέσου της βάπτισης ερχόμαστε μέσα σε μία θαυμάσια ενότητα μαζί Του. Διαμέσου αυτής της ενότητας λαβαίνουμε μέρος σε όλο τον πλούτο του Χριστού, επιπλέον σε όλα ότι είναι και σε όσα έχει κάνει. Έχουμε λοιπόν μέρος:

- στην ολοκληρωμένη ανθρωπιά του Κυρίου Ιησού Χριστού,
- στη θεότητά Του,
- στον θάνατό Του και στην ανάστασή Του,
- στην ανάληψή Του,
- στην αυθεντία Του και σε όλο το έργο Του.

Ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 2:5-6: *«Ο Θεός ... μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)· και μας ανέστησε μαζί του, και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού».*

9

Ας αναλογιστούμε μια φορά: που είμαστε σήμερα; Είμαστε σ' αυτή τη γη ή στον ουρανό; Και τα δύο μαζί! Είμαστε εδώ στη γη, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάθισε στους ουραμούς, και είμαστε κι εμείς καθισμένοι μαζί Του. Πως γίνεται αυτό; Είναι δυνατόν, μόνο όταν διαμέσου Αγίου Πνεύματος γίνουμε ένα με τον Χριστό. Ειδάλλως πως γίνεται να είμαστε πεθαμένοι μαζί Του, αναστημένοι και ανεβασμένοι στους ουραμούς, εάν δεν ήμασταν ένα μαζί Του; Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τη ζωντανή πίστη και τη βάπτισή μέσα στον Χριστό.

Τα εδάφια στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 6:3-5 μας δείχνουν, ότι διαμέσου της βάπτισης μπαίνουμε μέσα σ' αυτή τη θαυμάσια ενότητα με τον Χριστό. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Βλέπουμε λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να βαπτιστούμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στο κατά Μάρκου 16:16: «*Οποιοι πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί*».

10

παλιός άνθρωπος και η σάρκα θάφτηκε διαμέσου της βάπτισης. Έτσι ο Θεός μας ανασταίνει σε έναν νέο άνθρωπο, ώστε από τώρα να μπορούμε βαδίζουμε σε μία νέα ζωή.

3. Η σωτηρία του Νώε από τον κατακλυσμό διαμέσου της Κιβωτού (Γένεση κεφ.7)

Στις ημέρες του Νώε είδε ο Θεός την κακία, τη διαστροφή και την βία των ανθρώπων. Έτσι αποφάσισε να καταδικάσει όλη αυτή την κακία με έναν κατακλυσμό. «*Ο Νώε, όμως, βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο*» (Γένεση 6:8). Διέταξε τον Νώε να κατασκευάσει μία Κιβωτό ακριβώς σύμφωνα με τις υποδείξεις Του. Ο Νώε και η οικογένειά του (οκτώ άτομα) ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που μπήκαν στην Κιβωτό και σώθηκαν από την κρίση του Θεού. Τι σχέση έχει αυτό με μας σήμερα; Ο Πέτρος παρομοιάζει την βάπτισή με τη σωτηρία του Νώε διαμέσου της Κιβωτού (Α' Πέτρου 3:20-21). Όπως τότε Ο Νώε

19

Ας αναλογιστούμε μια φορά: που είμαστε σήμερα; Είμαστε σ' αυτή τη γη ή στον ουρανό; Και τα δύο μαζί! Είμαστε εδώ στη γη, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάθισε στους ουραμούς, και είμαστε κι εμείς καθισμένοι μαζί Του. Πως γίνεται αυτό; Είναι δυνατόν, μόνο όταν διαμέσου Αγίου Πνεύματος γίνουμε ένα με τον Χριστό. Ειδάλλως πως γίνεται να είμαστε πεθαμένοι μαζί Του, αναστημένοι και ανεβασμένοι στους ουραμούς, εάν δεν ήμασταν ένα μαζί Του; Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τη ζωντανή πίστη και τη βάπτισή μέσα στον Χριστό.

Τα εδάφια στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 6:3-5 μας δείχνουν, ότι διαμέσου της βάπτισης μπαίνουμε μέσα σ' αυτή τη θαυμάσια ενότητα με τον Χριστό. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Βλέπουμε λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να βαπτιστούμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στο κατά Μάρκου 16:16: «*Οποιοι πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί*».

10

παλιός άνθρωπος και η σάρκα θάφτηκε διαμέσου της βάπτισης. Έτσι ο Θεός μας ανασταίνει σε έναν νέο άνθρωπο, ώστε από τώρα να μπορούμε βαδίζουμε σε μία νέα ζωή.

3. Η σωτηρία του Νώε από τον κατακλυσμό διαμέσου της Κιβωτού (Γένεση κεφ.7)

Στις ημέρες του Νώε είδε ο Θεός την κακία, τη διαστροφή και την βία των ανθρώπων. Έτσι αποφάσισε να καταδικάσει όλη αυτή την κακία με έναν κατακλυσμό. «*Ο Νώε, όμως, βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο*» (Γένεση 6:8). Διέταξε τον Νώε να κατασκευάσει μία Κιβωτό ακριβώς σύμφωνα με τις υποδείξεις Του. Ο Νώε και η οικογένειά του (οκτώ άτομα) ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που μπήκαν στην Κιβωτό και σώθηκαν από την κρίση του Θεού. Τι σχέση έχει αυτό με μας σήμερα; Ο Πέτρος παρομοιάζει την βάπτισή με τη σωτηρία του Νώε διαμέσου της Κιβωτού (Α' Πέτρου 3:20-21). Όπως τότε Ο Νώε

19

αυτού του γεγονότος είναι στο Πνεύμα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, να βαπτίζομαστε στον Χριστό και κατόπιν να μαθαίνουμε μέρα με την ημέρα να περπατάμε στο Πνεύμα.

Οι Ισραηλίτες πέρασαν δύο φορές μέσα από το νερό – μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και μέσα από τον Ιορδάνη ποταμό. Η σημασία μάλιστα του ονόματος «Εβραίος» σημαίνει «περνάω πέρα». Εμείς που βαπτίζομαστε στον Ιησού Χριστό, από τη μία πλευρά «έχουμε ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή» (Ιωάννη 5:24, Α' Ιωάννη 3:14), και έχουμε επιστρέψει «από το σκοτάδι στο φως, και από την εξουσία του σατανά στον Θεό» (Πράξεις Αποστόλων 26:18). Από την άλλη πλευρά ο παλιός μας άνθρωπος μαζί με την παλιά δημιουργία είναι θαμμένος με τον Χριστό «δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια» (Β' Κορινθίους 5:17).

Υπό αυτή την έννοια διαμέσου της βάπτισης έχουμε διασχίσει δύο ύδατα: Στο ένα ο Θεός κατέκρινε τον Σατανά και τον κόσμο· στο άλλο ο παλιός μας εαυτός, ο

18

Η δύναμη του Σατανά και η εξουσία του σκότους εκμηδενίζεται

Με τη δύναμη του Θεού βυθίστηκε ο Φαραώ και ολόκληρο το στράτευμά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν, πως ο Θεός αφάνισε τους εχθρούς, έψελναν ύμνους στον Θεό τους από την απέναντι όχθη της θάλασσας όλο χαρά και ευγνωμοσύνη. Τι θαυμάσιο τέλος είχε το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα!

Αυτή είναι μια εικόνα από τη βάπτισή μας. Όταν βαπτίζεσαι οι δυνάμεις του Σατανά και οι εξουσίες του σκότους αφανίζονται, όπως έγινε και τότε με τον Φαραώ και το στράτευμά του. Δεν μπορούν να σε κυνηγήσουν πλέον. Όχι μόνο πηγαίνεις στον Χριστό και γίνεσαι ένα μ' Αυτόν, αλλά ταυτοχρόνως βιώνεις το πώς ο Θεός διαμέσου του θανάτου του Χριστού καταδίκασε και εκμηδένισε τον Σατανά μαζί με τις εξουσίες του σκότους και του θανάτου. Στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 2:14 διαβάζουμε: «Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αί-

11

αυτού του γεγονότος είναι στο Πνεύμα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, να βαπτίζομαστε στον Χριστό και κατόπιν να μαθαίνουμε μέρα με την ημέρα να περπατάμε στο Πνεύμα.

Οι Ισραηλίτες πέρασαν δύο φορές μέσα από το νερό – μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και μέσα από τον Ιορδάνη ποταμό. Η σημασία μάλιστα του ονόματος «Εβραίος» σημαίνει «περνάω πέρα». Εμείς που βαπτίζομαστε στον Ιησού Χριστό, από τη μία πλευρά «έχουμε ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή» (Ιωάννη 5:24, Α' Ιωάννη 3:14), και έχουμε επιστρέψει «από το σκοτάδι στο φως, και από την εξουσία του σατανά στον Θεό» (Πράξεις Αποστόλων 26:18). Από την άλλη πλευρά ο παλιός μας άνθρωπος μαζί με την παλιά δημιουργία είναι θαμμένος με τον Χριστό «δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια» (Β' Κορινθίους 5:17).

Υπό αυτή την έννοια διαμέσου της βάπτισης έχουμε διασχίσει δύο ύδατα: Στο ένα ο Θεός κατέκρινε τον Σατανά και τον κόσμο· στο άλλο ο παλιός μας εαυτός, ο

18

Η δύναμη του Σατανά και η εξουσία του σκότους εκμηδενίζεται

Με τη δύναμη του Θεού βυθίστηκε ο Φαραώ και ολόκληρο το στράτευμά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν, πως ο Θεός αφάνισε τους εχθρούς, έψελναν ύμνους στον Θεό τους από την απέναντι όχθη της θάλασσας όλο χαρά και ευγνωμοσύνη. Τι θαυμάσιο τέλος είχε το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα!

Αυτή είναι μια εικόνα από τη βάπτισή μας. Όταν βαπτίζεσαι οι δυνάμεις του Σατανά και οι εξουσίες του σκότους αφανίζονται, όπως έγινε και τότε με τον Φαραώ και το στράτευμά του. Δεν μπορούν να σε κυνηγήσουν πλέον. Όχι μόνο πηγαίνεις στον Χριστό και γίνεσαι ένα μ' Αυτόν, αλλά ταυτοχρόνως βιώνεις το πώς ο Θεός διαμέσου του θανάτου του Χριστού καταδίκασε και εκμηδένισε τον Σατανά μαζί με τις εξουσίες του σκότους και του θανάτου. Στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 2:14 διαβάζουμε: «Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αί-

11

ματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο» Δόξα στον Κύριο!

Ο καθένας που έχει βαπτιστεί πρέπει να το βιώσει προσωπικά. Πάντοτε, όταν ο Σατανάς θέλει να σε πειράξει, μπορείς να διεκδικήσεις στο πνεύμα σου την αλήθεια της βάπτισης και να καταγγέλλεις με θάρρος τον Σατανά και τις σκοτεινές δυνάμεις: «Είσατε διαμέσου του θανάτου του Χριστού στον σταυρό καταδικασμένοι και εκμηδενισμένοι, εγώ είμαι ένα με τον Χριστό. Από τώρα δεν έχετε να κάνετε τίποτα με μένα!» Αν το διακηρύξεις αυτό οι σκοτεινές δυνάμεις θα φύγουν.

Στον Χριστό είμαστε πάντα υπερνικητές (Ρωμαίους 8:37). Πρέπει να μάθεις να στέκεσαι σ' αυτή την πραγματικότητα της βάπτισης, τότε ο Σατανάς και οι δυνάμεις του είναι χωρίς δύναμη. Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Κολοσσαείς κεφάλαιο 1:13 «ο οποίος μας ελευθέρωσε από

12

με σε μια νέα ζωή». Μετά που ο παλιός μας άνθρωπος διαμέσου της βάπτισης θάφτηκε, μπορούμε να περπατάμε σε μία νέα ζωή. Γίναμε μία νέα κτίση. «Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούργιο κτίσμα· τα αρχαία πέρασαν, δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια» (Β' Κορινθίους 5:17). Η παλιά ζωή τελείωσε και μια νέα δημιουργία εν Χριστώ εμφανίστηκε. Από τώρα δεν ζούμε πλέον την παλιά μας ζωή, αλλά ο Χριστός είναι τώρα που ζει μέσα μας: «Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί· ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα» (Γαλάτες 2:20).

Εάν τώρα έρθει ο Σατανάς για να σε πειράξει ή να σε καταδικάσει, επειδή απότυχες ή αισθάνεσαι αδύνατος, πρέπει να του διακηρύξεις μπροστά στον Κύριο: «Ο παλιός μου άνθρωπος είναι σταυρωμένος με τον Χριστό. Βαπτίστηκε στον Χριστό και τώρα Αυτός ζει μέσα μου!» Στην προς Γαλάτες επιστολή κεφάλαιο 5:24 λέει: «Και όσοι είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες». Να θυμάστε ότι η πραγματικότητα

17

ματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο» Δόξα στον Κύριο!

Ο καθένας που έχει βαπτιστεί πρέπει να το βιώσει προσωπικά. Πάντοτε, όταν ο Σατανάς θέλει να σε πειράξει, μπορείς να διεκδικήσεις στο πνεύμα σου την αλήθεια της βάπτισης και να καταγγέλλεις με θάρρος τον Σατανά και τις σκοτεινές δυνάμεις: «Είσατε διαμέσου του θανάτου του Χριστού στον σταυρό καταδικασμένοι και εκμηδενισμένοι, εγώ είμαι ένα με τον Χριστό. Από τώρα δεν έχετε να κάνετε τίποτα με μένα!» Αν το διακηρύξεις αυτό οι σκοτεινές δυνάμεις θα φύγουν.

Στον Χριστό είμαστε πάντα υπερνικητές (Ρωμαίους 8:37). Πρέπει να μάθεις να στέκεσαι σ' αυτή την πραγματικότητα της βάπτισης, τότε ο Σατανάς και οι δυνάμεις του είναι χωρίς δύναμη. Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Κολοσσαείς κεφάλαιο 1:13 «ο οποίος μας ελευθέρωσε από

12

με σε μια νέα ζωή». Μετά που ο παλιός μας άνθρωπος διαμέσου της βάπτισης θάφτηκε, μπορούμε να περπατάμε σε μία νέα ζωή. Γίναμε μία νέα κτίση. «Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούργιο κτίσμα· τα αρχαία πέρασαν, δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια» (Β' Κορινθίους 5:17). Η παλιά ζωή τελείωσε και μια νέα δημιουργία εν Χριστώ εμφανίστηκε. Από τώρα δεν ζούμε πλέον την παλιά μας ζωή, αλλά ο Χριστός είναι τώρα που ζει μέσα μας: «Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί· ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα» (Γαλάτες 2:20).

Εάν τώρα έρθει ο Σατανάς για να σε πειράξει ή να σε καταδικάσει, επειδή απότυχες ή αισθάνεσαι αδύνατος, πρέπει να του διακηρύξεις μπροστά στον Κύριο: «Ο παλιός μου άνθρωπος είναι σταυρωμένος με τον Χριστό. Βαπτίστηκε στον Χριστό και τώρα Αυτός ζει μέσα μου!» Στην προς Γαλάτες επιστολή κεφάλαιο 5:24 λέει: «Και όσοι είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες». Να θυμάστε ότι η πραγματικότητα

17

Είμαι σταυρωμένος με τον Χριστό

Οι πέτρες, τις οποίες έβαλε ο Ιησούς του Ναυή στον Ιορδάνη, αντιπροσωπεύουν τον εαυτό μας, τη σάρκα μας και την παλιά μας φύση. Όλα αυτά θάφτηκαν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό! Στην προς Ρωμαίους επιστολή 6:6 διαβάζουμε ότι «ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας».

Όταν λοιπόν κατά τη βάπτισή μας βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, ο παλιός μας άνθρωπος θάβεται εκεί· και όταν ανεβαίνουμε επάνω έξω από το νερό, βγαίνουμε ως ένας νέος άνθρωπος, όπως αυτό υποδηλώνουν και οι 12 πέτρες που πήραν μαζί τους και οι Ισραηλίτες στην απέναντι όχθη.

Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6:4 «*Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσου-*

16

την εξουσία τού σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία τού αγαπητού Υιού του». Πόσο θαυμάσια είναι η βάπτισή!

2. Το πέρασμα από τον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 3&4)

Ας δούμε τώρα το επόμενο παράδειγμα για τη βάπτισή – το πέρασμα από τον Ιορδάνη ποταμό. Οι Ισραηλίτες είχαν περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ο Θεός αφάνισε τον Φαραώ με τον στρατό του. Αυτό υποδηλώνει την κρίση του Θεού ενάντια στον Σατανά και σε όλη την εξουσία του σκότους με τη βάπτισή μας.

Γιατί τότε έπρεπε οι Ισραηλίτες να βιώσουν ακόμη ένα πέρασμα, δηλαδή τον Ιορδάνη ποταμό; Οι Ισραηλίτες είχαν βγει βέβαια από την Αίγυπτο, αλλά τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες που απέκτησαν εκεί, ακόμη και τη γεύση στα αγαθά της Αιγύπτου δεν τα είχαν απορρίψει ακόμη. Γι' αυτό τον λόγο κατά την πορεία τους στην έρημο γόγγυζαν ενάντια στον

13

Είμαι σταυρωμένος με τον Χριστό

Οι πέτρες, τις οποίες έβαλε ο Ιησούς του Ναυή στον Ιορδάνη, αντιπροσωπεύουν τον εαυτό μας, τη σάρκα μας και την παλιά μας φύση. Όλα αυτά θάφτηκαν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό! Στην προς Ρωμαίους επιστολή 6:6 διαβάζουμε ότι «ο παλιός μας άνθρωπος συσταυρώθηκε, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας».

Όταν λοιπόν κατά τη βάπτισή μας βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, ο παλιός μας άνθρωπος θάβεται εκεί· και όταν ανεβαίνουμε επάνω έξω από το νερό, βγαίνουμε ως ένας νέος άνθρωπος, όπως αυτό υποδηλώνουν και οι 12 πέτρες που πήραν μαζί τους και οι Ισραηλίτες στην απέναντι όχθη.

Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6:4 «*Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσου-*

16

την εξουσία τού σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία τού αγαπητού Υιού του». Πόσο θαυμάσια είναι η βάπτισή!

2. Το πέρασμα από τον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 3&4)

Ας δούμε τώρα το επόμενο παράδειγμα για τη βάπτισή – το πέρασμα από τον Ιορδάνη ποταμό. Οι Ισραηλίτες είχαν περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ο Θεός αφάνισε τον Φαραώ με τον στρατό του. Αυτό υποδηλώνει την κρίση του Θεού ενάντια στον Σατανά και σε όλη την εξουσία του σκότους με τη βάπτισή μας.

Γιατί τότε έπρεπε οι Ισραηλίτες να βιώσουν ακόμη ένα πέρασμα, δηλαδή τον Ιορδάνη ποταμό; Οι Ισραηλίτες είχαν βγει βέβαια από την Αίγυπτο, αλλά τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες που απέκτησαν εκεί, ακόμη και τη γεύση στα αγαθά της Αιγύπτου δεν τα είχαν απορρίψει ακόμη. Γι' αυτό τον λόγο κατά την πορεία τους στην έρημο γόγγυζαν ενάντια στον

13

Μωυσή, φερνόταν σαρκικά, προσκυνούσαν τα είδωλα την Αιγυπτίων και επαναστατούσαν ενάντια στον Θεό. Στο τέλος αρνούταν να μπουνε στην καλή γη.

Όλα αυτά οδήγησαν στο να περιπλανιούνται σαράντα χρόνια στην έρημο. Έτσι ακριβώς είναι και η σημερινή κατάσταση πολλών πιστών στη σημερινή εποχή. Παρόλο που πιστέψαμε και λάβαμε την αιώνια σωτηρία, βρισκόμαστε ακόμη στον εαυτό μας, στη σάρκα μας και στην πεσμένη μας φύση. Αμαρτάνουμε συχνά και επαναστατούμε ενάντια στον Θεό.

Όμως το έργο του Θεού είναι ολοκληρωμένο, όπως μας δείχνει αυτή η δεύτερη εικόνα της βάπτισης – το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού. Βάσει αυτής της εικόνας καταλαβαίνουμε, πως διαμέσου της βάπτισης μπορούμε να υπερνικήσουμε τον εαυτό μας, τη σάρκα μας, την πεσμένη μας φύση.

Η πρώτη γενεά, η οποία βγήκε από την Αίγυπτο και είχε επαναστατήσει, πέθανε στην έρημο. Η δεύτερη γενεά όμως πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό, για να μπει

14

στην καλή γη. Καθώς οι ιερείς οι οποίοι κουβαλούσαν την Κιβωτό της Διαθήκης πάτησαν στον Ιορδάνη, τα νερά που κατέβαιναν προς αυτούς στάθηκαν, έτσι που οι ιερείς πάτησαν σε στεγνό έδαφος μέχρις ότου όλος ο λαός πέρασε στην απέναντι όχθη του ποταμού.

Ο Θεός πρόσταξε στον Ιησού του Ναυή, να αναθέσει έναν άνδρα από κάθε φυλή από τις δώδεκα να κουβαλήσει από μία πέτρα και να την περάσει απέναντι στο σημείο όπου θα στρατοπεδέψουν. Κατόπιν ο Ιησούς του Ναυή έβαλε άλλες δώδεκα πέτρες στο σημείο όπου πριν είχαν σταθεί οι ιερείς στο ξερό έδαφος με τη Κιβωτό της Διαθήκης. Μετά που ο λαός πέρασε απέναντι και στο τέλος πέρασαν και οι ιερείς με την Κιβωτό της Διαθήκης το νερό συνέχισε την πορεία του προς τα κάτω και σκέπασε τις δώδεκα πέτρες που έβαλε ο Ιησούς του Ναυή. Αυτό το σημείο της Βίβλου είναι μεγάλης σημασίας.

15

Μωυσή, φερνόταν σαρκικά, προσκυνούσαν τα είδωλα την Αιγυπτίων και επαναστατούσαν ενάντια στον Θεό. Στο τέλος αρνούταν να μπουνε στην καλή γη.

Όλα αυτά οδήγησαν στο να περιπλανιούνται σαράντα χρόνια στην έρημο. Έτσι ακριβώς είναι και η σημερινή κατάσταση πολλών πιστών στη σημερινή εποχή. Παρόλο που πιστέψαμε και λάβαμε την αιώνια σωτηρία, βρισκόμαστε ακόμη στον εαυτό μας, στη σάρκα μας και στην πεσμένη μας φύση. Αμαρτάνουμε συχνά και επαναστατούμε ενάντια στον Θεό.

Όμως το έργο του Θεού είναι ολοκληρωμένο, όπως μας δείχνει αυτή η δεύτερη εικόνα της βάπτισης – το πέρασμα του Ιορδάνη ποταμού. Βάσει αυτής της εικόνας καταλαβαίνουμε, πως διαμέσου της βάπτισης μπορούμε να υπερνικήσουμε τον εαυτό μας, τη σάρκα μας, την πεσμένη μας φύση.

Η πρώτη γενεά, η οποία βγήκε από την Αίγυπτο και είχε επαναστατήσει, πέθανε στην έρημο. Η δεύτερη γενεά όμως πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό, για να μπει

14

στην καλή γη. Καθώς οι ιερείς οι οποίοι κουβαλούσαν την Κιβωτό της Διαθήκης πάτησαν στον Ιορδάνη, τα νερά που κατέβαιναν προς αυτούς στάθηκαν, έτσι που οι ιερείς πάτησαν σε στεγνό έδαφος μέχρις ότου όλος ο λαός πέρασε στην απέναντι όχθη του ποταμού.

Ο Θεός πρόσταξε στον Ιησού του Ναυή, να αναθέσει έναν άνδρα από κάθε φυλή από τις δώδεκα να κουβαλήσει από μία πέτρα και να την περάσει απέναντι στο σημείο όπου θα στρατοπεδέψουν. Κατόπιν ο Ιησούς του Ναυή έβαλε άλλες δώδεκα πέτρες στο σημείο όπου πριν είχαν σταθεί οι ιερείς στο ξερό έδαφος με τη Κιβωτό της Διαθήκης. Μετά που ο λαός πέρασε απέναντι και στο τέλος πέρασαν και οι ιερείς με την Κιβωτό της Διαθήκης το νερό συνέχισε την πορεία του προς τα κάτω και σκέπασε τις δώδεκα πέτρες που έβαλε ο Ιησούς του Ναυή. Αυτό το σημείο της Βίβλου είναι μεγάλης σημασίας.

15